

Kap 63 : ”1984/11 – Lycksökerskan”

CP hade för vana att tennisveckan varje sommar besöka Båstad. Tennisveckan 2008 var även glamourmodellen m m Sofia Kristina Hellqvist på besök. CP drack kaffe med en vän på en uteservering när Sofia och en gemensam bekant kom fram och hälsade. Något ytterligare verkar inte ha hänt utöver att hon blev medbjuden att köra gokart. CPs och Sofias möte tennisveckan 2009 var däremot så passionerat att det hamnade i en blogg med bilder och allt. Sofia gav honom sitt telefonnummer. Därefter gick det snabbt. Redan efter ett halvår kannstöptes det om huruvida Sofia Hellqvist var ett lämpligt prinsessämne. Svensk Damtidning, kvällstidningarna och den stora detektiven allmänheten förenade sig i en jakt på alla intressanta detaljer som jag här för vidare.

*

Sofia Kristina Hellqvist föddes den 6 december 1984 på Danderyds sjukhus i Täby men familjen flyttade 1991 till Älvdalen i Dalarna där hennes mor var född. Hennes far Erik Hellqvist (1949-) var arbetsförmedlare, född i Danmark och med avbrutna universitetsstudier i nationalekonomi och statistik bakom sig. Hennes mor Marie (1957-) arbetade med marknadsföring på företaget Rullpacks lokalkontor i Älvdalen och blev 2010 invald som suppleant i kommunalfullmäktige för folkpartiet.

Sofia var mellanbarnet av tre systrar. Hennes mor var intresserad av jakt och motorcyklar men så sportig var aldrig Sofia. Hon gick låg- och mellanstadiet i Montessoriskolan, högstadiet i Älvdalsskolan och dessutom hos en danspedagog Sabina Bjurström där hon lärde sig sjunga, dansa och spela piano. Grundskolebetygen var hyfsade – 245 poäng av 320 möjliga. Högsta betygen var i samhällsorienterande ämnen och i svenska. Lägsta betygen i tyska, matematik och fysik. Hon använde glasögon men har sedan slutat. Under gymnasiet gick hon estetiska programmets danslinje på Vansbro utbildningscenter – en treårig högskoleförberedande utbildning som omfattade engelska, matematik och en mängd estetiska ämnen. Betygen var bra: 18 MVG, åtta VG och ett G (i matematik A). Det förefaller ha funnits en distans mellan henne och klasskamraterna. Hon hängde med pojkarna och ville bort därifrån. Fyllda 16 var hon djurrättskämpe och vegetarian. Hon hade en rad sommarjobb, bl a i en plastfabrik, som servitris och i en sportbutik.

Sofias modellkarriär började under Hultsfredsfestivalen 2001 där hon upptäcktes av flickfotografen Lennart M Sjöberg. Han tog ett antal bilder av henne både där och under ett senare besök i Thailand med Sofias moster som förkläde. Bilderna publicerades aldrig men spreds eftersom de låg på en server. Motiven var blandade. Sofia både spelade djungelflickan Liane och poserade naken bakbunden som i filmaffischen för Soldier Blue. Hon hade även ett jobb från Mikas modellagentur där hon gjordes om från ”vrålminkad hårdrockare” till blond daltös för att passa en reklamfilm för Bobs sylt. Hennes senare utseende har varit mörkt rakpermanentat hår, lösögonfransar, eyeliner och mycket ögonskugga vilket gett henne en genomträngande blick. På morgonkvisten innan stylingen ser hon dock ut som lilla My.

Efter studenten 2003 flyttade Sofia till Stockholm och arbetade som servitris. Ambitionsnivån var oklar. Hon hade talat om att söka in på balettkademin eller scenskolan men verkar inte ha gjort det. Hon var anmäld till Stockholmsgruppens modellförmedling men det har inte gått att lokalisera några uppdrag därifrån. Sjöberg rekommenderade henne till en kollega Tony Kollberg som tog en serie bikinibilder för Expressens söndagsupplaga - hennes första större uppdrag. Kollberg övertalade henne även att medverka i tävlingen om Miss Slitz 2004. Sofia

hade inga större förhoppningar – hon trodde sig komma att hamna i mitten – men hon vann läsaromröstningen. Vinsten var att besöka Los Angeles, att fotograferas där och att under 2004 medverka i Slitz sommarturné i landsorten – en blandning av sprit, dans, Slitz-reklam och publikfriande fänigheter.

Slitz kom att publicera två bildreportage om Sofia. Ett i mars 2004 av Tony Kollberg och ett i maj 2005 av Niklas Palmklint. Kollbergs bilder var tagna på en sandstrand utanför Los Angeles med Sofia i bikini – mycket oskyldiga. Palmklints bilder var de efteråt så omtalade ormtjusarbilderna. Sofia intervjuades om sitt kärleksliv: ”Rent generellt gillar jag lite tuffare killar, som är mjuka på insidan.” Antalet pojkvänner dittills var lägre än fem. (Enligt andra uppgifter bara två.) – Det bästa med män? ”Att de är just män! Att de vill ta hand om mig och beskydda mig, fast man kanske inte alltid behöver det! Jag har alltid känt mig uppskattad och speciell i killars närvaro.” Hon hade hunnit tröttna på romantik och bedömde killarna efter deras underhållningsvärde. Bäst var om de bjöd med henne på någon aktivitet. Det blev därför mycket fotboll, kampsport och träningspass. – Feministkritik avfärdades med ”Jag kanske är lite av en glamourfeminist som gillar att bejaka sin kvinnlighet.” – Planer innan livet var slut? ”Jag vill prova på att leva både i slummen som i lyxmiljö. Jag vill skaffa familj och barn. Och jag vill resa och upptäcka världen.”

Slitz-vinsten gjorde att hon fick medverka i dokusåpan Paradise Hotel. Denna spelades in av TV4 från mitten av oktober till mitten av december 2004 på lyxhotellet Casa Mi Ojo på Mexikos västkust. Den amerikanska förlagan hade ett rykte som sexsåpa varför alla deltagare testades för könssjukdomar. Programformatet var att de från början 11 deltagarna skulle bilda par och den som blev utan fick gå. Efter hand tillkom nya deltagare som röstades in som ersättare. TV4 – läs Anton Glanzelius (producent) & Josefin Craaford (programledare) – försåg alla deltagarna med gratis kondomer och dagen-efter-piller men ingen av deltagarna kände sig hågad för något rajtan tajtan. Förmodligen avskräckte kamerabevakningen: Fem kamerateam dagtid, infraröda kameror i sovrummen och 32 övervakningskameror på alla möjliga ställen. Deltagarna solade vid poolen och pratade livserfarenheter och taktik. Kvällstid var det sprit och efter hand allt hätskare kommentarer. Fritiden bestod av shoppingrundor.

Eftersom varje dygn klipptes ned till 30 minuter är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad som tilldrog sig på hotellet. Sofia gjorde entré dag sex med presentationen ”Jag är här för att vinna. Men jag vill ha trevligt också.” Därefter höll hon låg profil och instämde med föregående talare. Det kommer man långt med. Dock inte hur långt som helst. Det fanns två läger anförda av frisören Marre Hitti och modellen Olanda Borggren. Olanda var mycket frispråkig och skåpade en kväll ut Sofia med ”Hur känns det att vara så mesig och jävla falsk? Du håller med alla och har inte en enda åsikt som du kan stå för!” Sofia såg illa berörd ut. Förmodligen var det den första utskällning som hon varit med om. Samtliga konflikter slutade annars med att Sofia grät en skvätt och fick sympatier. För att göra en lång historia kort slutade hon som 3:a och programmet sändes i 60 avsnitt mellan den 14 januari och den 8 april 2005. Tittarsiffrorna var upp till 515 tusen. Det skrevs spaltkilometer om programmet och även två forskningsrapporter som beklagade att alla deltagarna klipptes ned till karikatyrer av sig själva.

Sofia var nu mycket eftersökt i alla möjliga sammanhang – hon var känd som diversearbetare i modellbranschen – och arbetade som bartender, konferencier, ögonfägnad, ”killexpert” m.m. Hon spelade även den kvinnliga huvudrollen i en kortfilm av regidebutanten Emil Mkrttchien

”Hej Torsten” om en cp-skadad pojke som fantiserar om ett förhållande med en kvinnlig badvakt (Sofia). Den vann senare flera pris. Tidningen Stureplan beskrev henne så här:

Sofia Hellqvist har tre egenskaper som gör henne speciell på platsen Stureplan. Hon är brunett, hon brukar le på bilder och hon kallsnackar helst inte. Inte det minsta speciellt, tänker ni säkert. Men om ni nu tänker på de här egenskaperna och gör dem extrema, så har ni Sofia Hellqvist i ett nötskal. Det vill säga; Sofia är inte brunett, som i mörkblond eller hasselnöt. Sofia har brunt hår, som i färgen på exklusiv choklad med 90 procent kakao. Sofia ler inte som vanligt på bilder, hon spänner upp käkarna till det yttersta. Det är Sofia som har fått Stureplansinbitna människor att prata om ”det klädsamma gap-smilet”. Det vill säga att le, med alla tänder, så brett och ihärdigt som man bara kan, utan att det ser fjantigt ut.

...

Sofia säger aldrig emot och blir aldrig arg. När andra blir arga gråter Sofia och mår dåligt. Sofias uppenbarelse är som ett skört porslinsrådjur. Killarna blir som tokiga i hennes närhet. Testosteron-nerverna trånar efter den där Dalaflickan med de oskuldsfullt blickande ögonen, de spåda axlarna och gap-smilet.¹

Mellan jobben var det resor och avkoppling: Februari 2004 14 dagar Afrika med trummor och dans – förmodligen någon av Urkrafts resor till Västafrika. Januari 2005 pornografimässan i Los Angeles. Hon fick kyssa Jenna Jameson – känd för sina memoarer ”How to Make Love Like a Porn Star” – en av klotets mer avskräckande böcker. Hon arbetade extra på kafé och funderade på en framtid som väderflicka på TV4. Sofia har senare sagt sig alltid sätta höga mål för sig själv men 2005 trampade hon uppenbarligen vatten. Hennes inkomster var trots engagemangen mycket måttliga: 2001 - 11 800 kr, 2002 - 0 kr, 2003 - 38 800 kr, 2004 - 73 300 kr och 2005 - 38 447 kr. Det går inte att leva på. Det har spekulerats om svarta pengar eller att hon var hålldam åt någon men det har inte gått att verifiera. Det som har gått att verifiera är att hon delade våning med andra, att mat och logi ingick i engagemangen och att hon ofta var hemma på besök i Älvdalen.

*

2006 var det dags att resa och att upptäcka världen. Sofia och väninnan Camilla Sundman flyttade till New York. De förefaller ha varit där på turistvisum så var 3:e månad var de i Sverige för att förnya det. Sofia arbetade som modell och som bartender & servitris på pizzarestaurangen Serafina nära Central Park.² Sommaren 2006 drygade de ut reskassan genom att blogga om sina upplevelser. (Bloggen var i 3:e person. Eventuellt var den spökskriven av webbentreprenören Andreas Vural.) I bloggen flamsade våra partypinglor Sofia & Camilla runt bland Manhattans barer och invigningspartyn, träffade kändisar, besökte Los Angeles, Denver m fl städer, försvarade sin dygd mot både unga och gamla snuskhumrar och läste även företagsekonomi: ”Vi tog kurser i Business. Magvärk efter varje lektion efter alla skrattanfall. Vår lärare har något så roligt som ’Crazy foot’ dvs. spasmryck i ena benet. Vi snackar våldsamma ryckningar, vilket nästan orsakat ett 6-pack på våra magar. Nöjet finner oss även i skolbänken.”³ Det var en utbildning i affärsutveckling på ”New York Institute of English and Business” – Tre terminer ”Accounting with Computer Applications” = 1152 timmar på halvfart 2006-2007. Det framgår dock inte om hon gick klart den.⁴

¹ Här är ditt liv, Sofia Hellqvist! Stureplan, 2006-05-03.

² Anne-Sofie Näslund. Sofia Hellqvists liv i USA – som bartender. Expressen, 2015-08-10. [New York Post.]

³ Sofia Hellqvist & Camilla Sundman. Sött, salt, surt. Nattstad. Sommaren 2006. [Redigerad version.]

⁴ Sofia Hellqvist. CV. Citerad 2014-07-02 från <www.kungahuset.se/.../CV+SH+sv.pdf>.

Eftersom pengarna gick till mat, resor, sprit, hyra och möbler var de ett tag utan elektricitet. Ett av Sofias modelljobb förefaller ha varit för fotografen Antoine Verglas. Verglas hade utarbetat en stil där modellerna framställdes som rovlystna sliddjur. Några av bilderna dök senare upp på en spansk server. Sofia poserar – mer eller mindre avklädd – i ett spegelklätt badrum. Bilderna var suddiga och inte i Verglas vanliga stil – mera utkast till bilder än något publicerbart. Hon såg rädd ut.

Därefter försvann Sofia under radarn ända fram till sommaren 2009. Jag redovisar det som är känt:

Hon utbildade sig till yogalärare vid organisationen ”Yoga to the people”. YTTP-Manhattan låg i hörnet av 23rd Street och 3rd Avenue. Kravet för lägsta lärargraden var 200 timmar undervisning under 10 veckoslut och kostade eleven cirka 20 tusen SEK. Som lärare hade man klasser upp till 40 personer. Varje klass var på 60 minuter. Eleverna betalade valfri summa 50-100 SEK per gång. Lärarna delade på det som blev över efter omkostnader. Två klasser om dagen gick att leva på – förutsatt att man inte skattade för pengar. Lärarna ledde också ”retreats” med naturvandringar och meditation. Det finns en uppgift om att hon öppnade eller var med om att öppna ett yogacentrum men det har inte gått att bekräfta.

Någon gång under vistelsen – enligt en uppgift redan hösten 2006 – fick hon kontakt med kvinnonätverket ”Barbros Best and Brightest (BBB)”. Till nätverket var knutet ett antal kontaktpersoner från svenskt och amerikanskt näringsliv ”Barbros Friends”. Grundaren Barbro Ehnbohm var en svensk affärskvinna som blev Sofias personliga mentor. De flesta BBBs var från svenska handelshögskolan men Barbro hade de sista åren breddat rekryteringen. Enligt Barbro platsade Sofia därför att ”hon har talang, drive, är smart och har hjärta”. Efteråt var det många som undrade hur Barbro och Sofia kom att träffas – de rörde sig knappast i samma cirkel – men enligt Barbro var det genom hennes son musikern Marcus Forss som mött Sofia under en spelning på en nattklubb.

Övrig information är svår att bedöma. Enligt Barbro läste Sofia under perioden två år engelska och företagsekonomi och livnärde sig som servitris. Hon hobbymålade och skaffade sig ett antal tatueringar. Hon provsjöng. Enligt en okänd bekant hade hon slutat med modelljobben men mannekängade och tog barjobb – nattklubben Marquee har nämnts. Genom mannekängandet träffade hon yrkeskollegan Vicky Andrén – numera gift med CPs kusin Gustaf Magnusson – och blev genom henne och hennes dåvarande man nattklubbsägaren och festfixaren Mark Baker medbjuden till olika fester. Hon syntes även med pr-mannen Ricardo Garcia.

Mot slutet av Amerikavistelsen – efter att Camilla återvänt till Sverige – bodde Sofia ihop med en okänd äldre man och hans fyraårige son. Enligt en senare deletad tweet brukade hon och mannen singla slant om vems tur det var att ta hand om pojken.

Något inträffade där borta i New York, men vad?

*

Februari 2009 var det officiellt slut mellan Emma Pernald och CP. Den 16 juli stötte CP och Sofia ihop i "Kristallrummet" i Pepe's Bodega i Båstad där de dansade med varandra. Sofia var i Sverige för att i vanlig ordning förnya sitt visum, jobba lite och träffa bekanta. Hon och CP utbytte telefonnummer. Därefter inledde de under stort hemlighetsmakeri ett förhållande som till omgivningens förvåning höll i sig. Det mesta ägde rum under radarn. Det finns en uppgift om att deras första möten var i New York. Därefter flyttade Sofia hem till Sverige och började i praktiken ett nytt liv som prinsmätress och biståndsarbetare.

Vi börjar med att beskriva detta Sofias nya liv. Källäget är hyfsat. Hon hade en privat blogg och postade även inlägg på modellförmedlingen Synk's medlemsforum. Den 11 augusti beskrev hon hur hon tänkte arbeta som volontär i Ghana genom "Student & Youth Travel Organisation (SYTO)". Hon fick frågor om varför. Svaret var att hon ville göra något och att en bekant hade rekommenderat SYTO. Den 5 september tog hon flyget till Accra. De var runt 60 volontärer. Första veckan var en introduktionskurs. Därefter arbetade hon på ett barnhem i Mampong i centrala Ghana. De hade 20 spädbarn och ytterligare 20 barn upp till fem års ålder. Barnen tyckte om att dra Sofia i håret. Ett tag trodde hon sig bli skallig av det men lade sedan upp håret i en knut. På slutet samlade hon in donationer från vänner och bekanta via sin webbsajt för att bli inreda en förskola i byn Yandi i norra Ghana. Den 30 oktober var det slut. Sofia kände sig lättad: "I have gotten used to the food. The dirt. The people. The culture. The insects. I could pretty much live here. Almost. But I would trade a lot for A Tall Starbucks Americano with a couple of Ice cubes and a sprinkle of Cinnamon on Top."⁵ Eftersom insamlingen gjordes via Sofias privata konton i USA och Sverige och inte via något 90-konto fanns misstankar om något fuffens men de förefaller grundlösa.

Ghana-äventyret imponerade uppenbarligen på CP. En inte alltför vild gissning är att de utväxlade mejl. Efter Sofias hemkomst utvecklades relationen. De sågs på bio och på Stockholms nattklubbar, främst då medlemsklubbarna V och Rose. Nyåret firade hon med vänner i Sälen. Nyårsdagen sågs hon och CP promenera hand i hand. När det blev känt valde Sofia att gå under jorden = studera barn- och ungdomsvetenskap på universitet 7.5 poäng och planera nästa biståndsprojekt. CPs omgivning fruktade att hon skulle minska snobbvärdet av att umgås med honom så det var många knivhugg i ryggen den här tiden. Sofia utnämndes både till white trash, barluder och runkvirke. CP bytte ut sitt följande till sådana som inte var fullt så fina i kanten. I juli 2010 bekräftades förhållandet officiellt av hovets pressavdelning.

Nästa biståndsprojekt – Project Playground – hade inriktningen center för fritidsverksamhet i slumområden. Medgrundare var den f d fotomodellen Frida Vesterberg. Frida bodde i Kapstaden Sydafrika med sin sambo, hade skrivit en magisteruppsats i statsvetenskap om barnen i kåkstäderna och arbetade nu som volontär. Svårt att räcka till dock. Hon och Sofia sammanfördes av en gemensam bekant Freja Kjellberg. Första livstecken för PP var att Frida januari 2010 annonserade efter en webbdesigner. Därefter åkte de ned för att leta efter en lämplig plats. Själva organisationen registrerades 2010-03-04. Sofia blev president, Frida vicepresident, CP styrelseledamot. Det var mycket improvisationer första tiden. Fridas far hjälpte till att starta organisationen men drog sig sedan ur. Det första centret öppnades 2010-09-01 i Langa utanför Kapstaden. De startade med 20 barn och fyra vuxna. Efter ett år var de 300 barn och 14 vuxna men därefter krympte de något. Aktiviteterna var fotboll, debattaftnar och undervisning i trummor, sång, dans, teater m m. Det var mycket slagsmål mellan flickgängen i början men det lugnade ned sig.⁶

⁵ Sofia Hellqvist. I'm going to Africa. Sofiahellqvist.org, 2009-10-24.

⁶ Project Playground Annual Report September 2010 to December 2011.

Sofia skötte administrationen och var svensk taleskvinna för projektet. Frida var platschef. Även Sofias äldsta syster Lina var inblandad på ett hörn. Bidragen var från både företag och enskilda. Mest pengar kom från Postkodlotteriet. Motprestationen var att göra reklam för deras skönhetsmedel, kläder och annat. PP anlät 2010 för säkerhets skull en revisor som verkar ha tvingat Sofia att kompromissa med sin hejsan svejsan-inställning till ekonomiska ting. Hon registrerade till och med ett eget företag SKH Agency. Det fanns misstankar om att Project Playground var ett sätt att göra sig respektabel och att det var Barbro som drog i trådarna. Det har dock inte gått att verifiera. 2013 gjorde TV3 en dokumentär om verksamheten. Inför bröllopet 2015 slutade hon med det praktiska arbetet och blev hedersordförande. PP hade då 800 barn och 50 vuxna.

Sofia arbetade även på sin image. En mängd personer uttalade sig vid denna tid positivt om henne och ångrade att de genom påtryckningar fått henne att medverka i Slitz, Paradise Hotell och annat suspekt. ”Sofia är reko, flärdfri, lätt att tycka om och förtjänar sina framgångar. En klok, ödmjuk och jordnära tjej.” Så det så! Nätbilderna deletades där det gick. Kritiker bemöttes med att Sofia mådde dåligt av deras illvilliga påhopp. En viss beundran spred sig på Flashback över ”Utvikets” tåga och överlevnadskapacitet.

Under tiden fortsatte förhållandet. I juni sågs hon smita ut från CPs våning i gamla stan iförd munkjacka, mysbyxor och en keps långt neddragen över ögonen. Ungefär fem ljusår från sin officiella image. Alla snygga kläder var tydligen inlånade av bekanta. I juli bekräftade hovet att de var ett par och de åt middag med CG & Silvia på Solliden. De tillbringade några veckor i Thailand & Sydafrika och förefaller därefter ha flyttat ihop även om Sofia fortfarande var skriven hos sina föräldrar. Sofia var till den grad allergisk mot Emma att CP till och med fick köpa en ny säng. Under opinionsstormen mot CG i samband med den Den motvillige monarken hamnade de i mediaskugga men den 10 juni 2011 bekräftade hovet att de nu var skrivna på samma adress. Efter det har Sofia närvarat på flera officiella tillställningar. Intrycket är att hon ambulerar mellan Sverige och Sydafrika och att de två snart flyttar in i prins Bertils villa Solbacken på Djurgården. Enligt en Sifo-undersökning 2011 tyckte 51 procent av befolkningen att CP skulle gifta sig med henne.⁷

*

2014 förlovade sig de två. Lysningspresenten från Svensk Damtidning var att censurera Sofias kommentarfält från negativa inlägg. CP deltog den 17 oktober i TV4:s ”Hellenius Hörna” där han lade ut texten om Sofias förtjänster. Deltagandet var något oväntat eftersom Hellenius spelat CP i parodin Hej Baberiba och framställt honom som en omogen fjant. Hovet hade sedan länge ett erbjudande att delta i hörnan men ingen hade visat något intresse. Under våren träffades dock CP och Hellenius över en lunch. CP anlände tveksam – han tycks ha blivit övertalad av den nyanställda informationschefen Margareta Thorgren (enligt andra uppgifter pr-strategen Christina Saliba) – men ställde efter en del förhandlingar upp. Bl a fick hovet reprisrättigheterna till inslaget. Programmet var förinspelat och varade en halvtimme. CP upprepade gammal information och Hellenius bad om ursäkt för sin Baberiba-tolkning.

Året därpå var det dags för bröllop. TV4-intervjun var två timmar. SVT-intervjun var 30 minuter. Det finns även ett tyskt TV-reportage. De fick frågor om vad de såg hos varandra. CP sade sig ha fastnat för Sofia för att hon var vacker, självsäker, driftig, alltid gjorde sitt bästa, såg positivt på tillvaron och var lojal. Sofia upprepade sitt standardsvar att CP var

⁷ Beatrice Birkeldh. S unika Sifoundersökning. Tidskriften S, 2011:7.

ödmjuk, snäll & jordnära. Helst ville hon tala om Project Playground och om sin framtid som prinsessa. Varken han eller hon föreföll intresserade av ett familjeliv, men nu har de ett.